

België-Belgique  
P.B.  
3620 Lanaken  
12/2636

# Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164  
V.U. Benny Sohl  
Azaleastraat 13  
3620 Neerharen  
089/715790

Verschijnt driemaandelijks  
Jaargang 30 nr. 4  
Oktober - december 2019  
Afgiftekantoor  
3620 Lanaken

# Voorwoord

Beste lezer,

In dit Contactblaadje kan je lezen hoe vzw Telebouworde investeert om ook de volgende jaren zijn doelstellingen waar te maken. En die doelstelling is nog steeds om hen die het moeilijk hebben te helpen en een handje toe te steken. Met huisraad, kleding en meubels, het uitvoeren van allerhande klussen en helpende handen bij verhuizingen. Solidariteit is voor ons een “sleutel” woord en dat vindt ook Welzijnszorg dat in zijn nieuwe campagne de “solidariteit” wil aanmoedigen en versterken. Je leest er meer over in dit blaadje.

Ander belangrijk nieuws is dat het Contactblaadje niet meer zo frequent zal verschijnen als voorheen. Tot nu kregen jullie vier keer per jaar het Contactblaadje in jullie brievenbus. Vanaf 2020 zal het Contactblaadje jaarlijks verschijnen.

Veel leesplezier!

De redactie

# Bezinning

God,

Help ons te denken aan anderen.

Te zorgen voor anderen.

Help ons samen te leven, te bidden en te werken aan een nieuwe wereld.

Help ons geloven en hopen dat we er zelf wat aan kunnen doen.

U weet dat mensen niet genoeg te eten hebben

Dat mensen onterecht gevangen zitten,

Dat mensen moeten vluchten voor oorlog en geweld

Help ons erin geloven dat ook wij kleine stapjes kunnen zetten.

Met Uw hulp en onze inzet komt er zeker

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Waar het goed is voor iedereen.

Amen.

*Bron: vieringen.blogspot.com*



# Samen tegen Armoede

De titel hierboven is de slogan van de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg in hun strijd tegen armoede. Welzijnszorg droomt van een wereld zonder armoede. Om die droom waar te maken is solidariteit van groot belang. Iedereen is nodig om armoede uit te sluiten. Er is al heel veel solidariteit in onze samenleving. Met deze campagne wil Welzijnszorg deze solidariteit erkennen, koesteren en versterken.

De campagne wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren. Door elkaar te ontmoeten in burgerinitiatieven, verenigingen en projecten wordt het belang van structurele solidariteit duidelijk. Het systeem faalt soms en mensen vallen tussen de mazen van het net. Welzijnszorg wil blijven hameren op structurele maatregelen en beleidskeuzes die de armoede doen dalen.

De campagne Samen Tegen Armoede doet een oproep aan iedereen: vrijwilligers, verenigingen, middenveld, politici en beleidsmakers, om samen de strijd tegen armoede aan te binden en voor solidariteit te kiezen.

Meer informatie over de campagne vind je op de website van Welzijnszorg: [welzijnszorg.be](http://welzijnszorg.be)



# Nieuwe bestelwagen

Wegens slijtage van meerdere belangrijke onderdelen behoorde de “Iveco” camionette definitief tot het verleden. Met 250.000 km op de teller, een ouderdom van 13 jaar, de roestduivel die toegeslagen had en een haperende stuurinrichting, waren we genoodzaakt uit te kijken naar een ander voertuig.

De “Iveco” heeft aan Telebouworde zeker zijn diensten bewezen, vooral bij het ophalen en leveren van meubels en goederen. Hierdoor hebben we heel wat kansarmen wat armslag gegeven en het voor hen een stuk aangenamer gemaakt.

Tevens is ook heel wat materiaal vervoerd geworden bij het uitvoeren van herstellingen en het opknappen van klussen bij noodlijdenden. En zeker niet te vergeten de grote hoeveelheden papier die verzameld zijn in de loop der jaren. Dit als belangrijke bron van inkomsten om de werking van onze vzw draaiende te houden.



Na een rondvraag en wat wikken en wegen, is beslist om een tweedehands “Ford Transit” aan te kopen. Dit voertuig is drie jaar jong en kan nog heel wat kilometers verteren. De voorziene laadruimte meet 330 cm lang en 180 cm breed en heeft een hoogte van 220 cm.

Hierdoor zijn we weer voor jaren gesteld om de doelstellingen van Telebouworde Neerharen verder uit te blijven bouwen.

# Internationale dag van de vrijwilliger.

Elk jaar opnieuw op 5 december worden we uitgenodigd om stil te staan bij die duizenden mens die zich vrijwillig inzetten in de samenleving. Er zijn vele organisaties en bewegingen die mensen daartoe de kans geven om iets te doen voor de ander, zomaar, gratis.

Ook Telebouworde 'De Sleutel' is één van die vele groepen. En ik denk dat er

ook aan heel wat vrijwilligers de vraag wordt gesteld: waarom doe je dit? Wat brengt het op? Inderdaad, waarom? Hoe? Wat? Waar? Wie? Mensen zullen verschillende redenen hebben om zich in te zetten voor anderen.

Zo zijn er mensen die vrijwilligerswerk doen om sociale contacten op te bouwen en andere mensen willen leren kennen, anderen doen het vanuit een diepere bewogenheid, vanuit hun geloofsovertuiging, weer anderen om ervaringen op te doen die ze verder in hun leven kunnen gebruiken. Anderen bouwen met hun vrijwilligerswerk aan bruggen van solidariteit en weer anderen willen door hun inzet de wereld veranderen.

Vrijwilligers zijn onmisbare schakels in de mensenketen van onze samenleving. Zelf heb ik ook heel wat vrijwilligerswerk mogen doen als jonge gast, in de speelpleinwerking en de parochie van Lanklaar. Vanuit de toenmalige begeestering van kapelaan Simon Lambregs werd ik geraakt om iets te doen voor de armen van bij ons.



Zoekend naar een plaats waar dat kon, kwam ik via Chris Vandeninden in Neerharen terecht in 'De Sleutel.' Daar heb ik vele jaren mogen meewerken voor mensen in nood. Daar heb ik ook ontdekt dat de wereld niet rond mij alleen draait, maar dat we er zijn voor elkaar, om elkaar te helpen.

Jaren waar ik nog vaak aan terug denk, jaren die bepalend zijn geweest voor mijn groei als mens en als christen. Het was niet elke dag zondag, want uiteindelijk leef je er met mensen met hun eigen achtergrond en emoties. Maar geloven in het kunnen van de ander, in de goedheid van de ander maakt het ook heel waardevol.

Ik heb het vrijwilligerswerk altijd gezien als een meerwaarde in mijn leven, als mens maar ook als christen. Zorgzaam omgaan met mensen geeft een diepe en intense vreugde. Ik ben blij en gelukkig, dankbaar dat er ook vandaag nog vele mensen zijn die zich inzetten in verenigingen en ook vele jongeren die hun warm hart laten zien. Samen kunnen we een wereld van verschil maken, van waaruit onze inzet ook vertrekt: elke vrijwilliger is onmisbaar in de samenleving vandaag.

*Tekst: Julien Beckers*



# Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond....

Wanneer iemand sterft rolt het leven van de overledene even voorbij. Er wordt over deze persoon gesproken en gezegd hoe goed hij wel was, of hoe speciaal, of hoe anders. Bij het afscheid in de kerk of elders komen de speciale momenten, de hoekstenen van deze persoon naar voren. Wat waren zijn talenten, wat was zijn kracht, waarin was hij een goed mens.

Goede mensen, waaraan kan men deze erkennen? Wie zegt over iemand dat hij goed was, “dat hij weldoende rondging”, hoeveel goede dingen staan op zijn palmares. Toon Hermans zingt het zo mooi in het lied, “als de liefde niet bestond”. “Ik zou sterven van de kou en m’n adem zou bevrozen, als ik de liefde zou verliezen, er is geen liefde zonder jou.” Staande in het dagelijkse leven is er maar één duidelijke weg om te beleven, “de mensen graag zien”. Graag zien begint vooral met te zien en te luisteren naar je naaste, naar zijn of haar noden, verlangens, ongemakken en wensen. Midden in het dagelijkse leven kunnen we dan ervaren dat liefde, genegenheid en hartelijkheid ontwapenende “wapens” zijn. Van Jahwe onze God weten wij doorheen de geschiedenis dat HIJ ons de belofte heeft gedaan, “Ik zal er zijn, Ik stap met je mee”, en we zullen Hem erkennen bij het delen van ons leven, door mee te stappen met hij/ zij die het moeilijk hebben. “God is nergens anders dan in de absoluteheid van de blik van een ander “. (Jan van Kilsdonk).

Bij een afscheidsviering wordt nogal dikwijls het woord God gebruikt, wellicht wat te veel? Hij is toch de “Onzienlijke” niemand heeft hem ooit gezien, wat kunnen wij dan vertellen, maar laat ons vooral hopen. Toen ik drie weken voor het overlijden van een goede vriend (priester missionaris) ging afscheid nemen, vroeg ik hem op de man af, wat verwacht gij na de dood? Zijn antwoord was; “als er iets is dan ben ik er bij”. Dat was een prachtige geloofsovertuiging na een leven van dienstbare liefde. Als de liefde niet bestond, ik zou sterven van de kou.

*Tekst: Theo Venken*



# Nieuwe groene energie

In de Sleutel verbruiken we op jaarbasis zo'n 6.300 kWh elektriciteit. Dat is heel wat energie en de kosten hieraan verbonden zijn niet min. Daarom zijn we gaan nadenken over hoe we deze kostenpost kunnen doen dalen en tegelijkertijd meewerken aan de transitie naar een meer duurzame energieproductie. Zonnepanelen bleken een goede oplossing te zijn. Het dak van de Sleutel is zuidoost gericht en er is voldoende plaats. We hakten dus de knoop door en besloten om 25 zonnepanelen te laten plaatsen. Het was een investering van meer dan 6500 euro, maar meer dan zijn geld waard. Over een vijftal jaar hebben we dat bedrag terugverdiend omdat we nu veel minder moeten betalen voor de elektriciteit. In september werden de panelen geplaatst en in dienst gesteld.

Voor ons mag de zon elke dag schijnen!



# Wist je dat ...

... we op 10 oktober zijn samengekomen met alle vrijwillige medewerkers van de Sleutel. We hebben er eerst onze (samen)werking besproken en daarna genoten van een lekker stukje taart.

... er op zondag 20 oktober een viering is geweest in de kerk van Neerharen voor onze overleden medewerkers van Telebouworde. We zijn hen niet vergeten.

... er elke dag veel werk is aan het papier om dat goed gestapeld te krijgen in de container.

... goed stapelen belangrijk is want dan is de container goed gevuld en moet de vrachtwagen niet wegrijden met een container vol lege dozen. Dat is niet alleen beter voor onze papieropbrengst, maar ook voor het milieu.

... de opbrengst voor papier gedaald is en dat voelen we in onze inkomsten.

... we desondanks de mindere inkomsten toch nog altijd het project dat Johan Venken in Congo heeft opgestart financieel blijven steunen.

... het op 18 oktober alweer twee jaar geleden is dat Johan Venken is overleden en dat we afscheid moesten nemen van hem.

... vanaf 15 november de kerstartikelen worden uitgezet in de Sleutel.

... iedereen die een tekstje heeft voor het Contactblaadje dat zeker mag opsturen. Elke bijdrage is welkom!

...er kalenders en kaarsen van Bond Zonder Naam kunnen gekocht worden in de Sleutel.

# Agenda oktober 2019 – januari 2020

Elke tweede zaterdag van de maand spreken we af aan de Sleutel om 9u00. We halen papier en karton op en doen allerhande werkzaamheden in en rond de Sleutel.

Interesse om mee te doen? Kom gewoon af of contacteer Jef Gerets (0478/75.33.15).

## Steunen?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen?  
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we u dankbaar!  
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

## Contactblaadje voor en door jullie!

Dit Contactblaadje verscheen tot nu toe zo'n vier keer per jaar. Vanaf 2020 zal dit één keer per jaar zijn. Maar we willen jullie uiteraard graag verder op de hoogte blijven houden. Dus heb je een mooie bezinningstekst, een weetje, een verslag of een mooie foto van een of andere activiteit van onze vereniging? Dan mag je ons deze bezorgen via [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be) of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Bij een volgende editie zullen we deze zeker gebruiken!

# Telebouworde Limburg vzw

## **De Sleutel**

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen

089/71.75.13

[desleutel@telebouworde.be](mailto:desleutel@telebouworde.be)

Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

[www.telebouworde.be](http://www.telebouworde.be)

## **Telebouworde Neerharen**

Jef Gerets

Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen

089/71.56.87

0478/75.33.15

## **Telebouworde Hasselt**

Jan Reyskens

Dormaelstraat 26 3511 Kuringen

011/25.00.72

## **SIBO – Bouworde Heusden**

Permanente Bouwgezellen

Kapelstraat 73 3550 Heusden

011/43.30.61

# Bouworde Vlaanderen

Bouwkampen tot 30 jaar

**Bouworde vzw** - [www.bouworde.be](http://www.bouworde.be)

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

# Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen? Laat het ons weten op volgend adres: Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen of via email op [info@telebouworde.be](mailto:info@telebouworde.be)