

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 30 nr. 3
Juli - september 2019
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

Eindelijk is de zomer weer in het land en de zon doet intussen hard zijn best om ons allen te verwarmen. Op sommige dagen zelfs te warm. Dan zoeken we verkoeling in de schaduw of onder de parasol en lessen we onze dorst met een koel drankje in de hand. We willen echter ook een warme oproep doen om het hart juist niet te laten afkoelen. Warmte in ons hart maakt ons geduldiger, meer verdraagzaam en meer behulpzaam. Laat dat nu net de ingrediënten zijn van een warme samenleving waarin niemand uitgesloten wordt. Al vele jaren draagt Telebouworde Limburg hiertoe zijn steentje bij. En dat doen we niet alleen. Samen met al onze medewerkers en vrijwilligers staan we klaar voor hen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. Dat doen we graag en vooral met veel warmte in ons hart.

Sommige onder jullie gaan op vakantie, anderen op bouwkamp en nog anderen doen gewoon wat ze altijd doen maar dan een beetje rustiger. Wat het voor elk van jullie ook wordt, we wensen jullie veel leesplezier en een warme zomer!

De redactie

Bezinning

Op weg in de zomer (*Luc Vandenabeele, bron: beweging.net*)

Waak
in de komende tijd
over de eenzaamheid
en het verlangen naar contact
van zieke en zorgbehoevende medemensen,
nu de zomer aanbreekt en mensen weggaan van elkaar.
Dat wij ook in den vreemde denken aan wie thuis moet blijven.

Waak
in de komende tijd
over de vele, diepe vragen
en het verlangen naar zin voor het leven
van zieke en zorgbehoevende medemensen,
nu de zomer aanbreekt en de dagen langer worden.
Dat wij ook in al het genieten de vragen en de zorgen begrijpen.

Waak
in de komende tijd
over het verlangen om erbij te horen,
dat verlangen dat aanwezig is, zeker
bij zieke en zorgbehoevende medemensen,
nu de zomer aanbreekt en onze activiteiten misschien minderen.
Dat wij creatief zoeken om mensen het gevoel te geven erbij te horen.

Waak
in de komende tijd
over het zoekend geloof van kwetsbare mensen,
vooral van wie in onzekerheid leeft door ziekte en zorgen,
nu de zomer aanbreekt en alles vanzelf lijkt te moeten gaan.
Dat wij een God aanbieden die niemand in de steek laat.

Kinderarmoede blijft stijgen

Kansarmoede bij zeer jonge kinderen is een probleem dat blijft toenemen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kind en Gezin.

De jaarlijkse index van Kind en Gezin geeft informatie over hoeveel kinderen in Vlaanderen tussen 0 en 3 jaar opgroeien in een thuissituatie van kansarmoede. In 2017 ging het om 13,76 procent van de kinderen. Dat cijfer is nu lichtjes gestegen tot 14,1 procent.

Vooraf kinderen van wie de moeder bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit had, heeft het moeilijk. 33,6 procent heeft het moeilijk thuis. Bij kinderen met een moeder van Belgische origine gaat het om 6 procent.

Kinderarmoede treft opnieuw eerder de steden dan de kleinere gemeenten. Wel zijn er grote verschillen tussen de provincies. In Antwerpen is de armoede het grootst: 18 procent van de jonge kinderen leeft er in armoede. In Vlaams-Brabant is het probleem het kleinst met 8,3 procent. In de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen gaat het om respectievelijk 14,4 procent, 13,5 procent en 13,2 procent.

Kind en Gezin ziet dat de armoedecijfers stijgen, maar hoopt op beterschap dankzij het vernieuwde stelsel van de kinderbijslag, het zogenaamde Groeipakket. Dankzij de invoering hiervan zullen bijna dubbel zoveel minderjarigen in aanmerking komen voor een verhoogde kinderbijslag omwille van inkomen.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben zullen dit zeker voelen. Ze krijgen hierdoor een hoger netto-inkomen en ze kunnen hun sociale toeslagen behouden als ze een job vinden. Kind en Gezin hoopt dat dit zich de volgende jaren zal laten zien in een dalende kansarmoede-index.

Bron: De Morgen, 13 juni 2019

Herinnering uitnodiging

In juli organiseren Stan en Katleen opnieuw een bouwkamp op de Heerlijkheid van Heule. We zetten alle gegevens nog eens in dit Contactblaadje zodat ook de late beslissers eventueel nog kunnen aansluiten.

Van 14 tot 28 juli 2019 organiseren we op de Heerlijkheid van Heule weer een bouwkamp. Met de spirit van Jef Gerets, de goesting van de Telebouworde van vele jaren en met de ambitie om te bouwen aan een meer leefbare wereld, steken we de handen uit de mouwen.

Ook Bouworde Vlaanderen organiseert mee. Zo hopen we weer op een enthousiaste en internationale bende om beton te maken, hout te timmeren, ijzer te verbinden en stenen aan te reiken. Ons project dit jaar draait rond de omvorming van een oude graanzolder tot een multifunctionele en bruikbare ruimte. Iedereen is welkom.

We voorzien slaapmogelijkheden, maaltijden en ontspannende activiteiten na het avondmaal.

Meer info of contact via Katleen Vandamme en Stan van Mierlo:
info@heerlijkheidvanheule.be of

0479/75 22 51

Vakantie: zo kan het ook

“Ga naar de zon en geniet in alle rust van quality time voor jezelf.”

“Boek voor een zorgeloze en luxe vakantie.”

“Leg je reis nu al vast: verrassend voordelig.”

Enkele titels van flyers uit reisbureaus om te genieten van zalig niets doen, de zon, eten en drinken, ... het is iedereen gegund. Vakantie is inderdaad proberen de zorgen van elke dag, het werk, vergaderen, de dagelijks sleur achter ons te laten om een beetje tot rust te komen, om nieuwe energie op te doen, of iets te doen waartoe een mens anders niet komt. Maar het kan ook een periode zijn van inzet voor de andere. Naast de vele jongeren die op kamp gaan en kinderen gedurende tien dagen een fantastisch kamp bezorgen van sport en spel, zingen en tochten, vriendschap en vreugde, zijn er ook de bouwkampen.

Zelf heb ik twee bouwkampen meegedaan, geen drie weken maar de eerste keer was tien dagen in Kontich in 1985. En in 1986 in Sledderlo (Genk) één week. Als ik, zoals Jef, er 50 zou willen doen, moet ik er nog 48 doen, en ja, dat gaat me zeker niet lukken. Het project in Kontich was, meen ik mij te herinneren, dat een fabriekshal werd omgebouwd tot een dagcentrum en ontmoetingsruimte voor mensen met een beperking. Het project heette Kikker. Wat de filosofie achter de naam was weet ik niet meer, wat wil je, een mens wordt ook een jaar ouder. Maar ik zie Leen Aelbers nog altijd hoog en droog op een stelling staan om een schoorsteen te metselen tot op een hoogte van 16 meter. Wat ik me ook nog goed herinner is dat het hard werken was: mortel maken, bakstenen aanbrengen, voegen en s'avonds stik kapot zijn. Dat zal niet voor iedereen zo zijn geweest, maar voor mij wel.

Maar ook het groep vormen, lachen, samen ontspannen, bezinning, vriendschap ... Het was ook dat jaar dat onder impuls van Jef een bezinningsmap werd samengesteld, met muurkranten waarop elk thema tot zijn recht kwam en waar ook een opdrachtje aan verbonden werd. Iedereen kreeg een dag waarop hij of zij daarvoor verantwoordelijk was. De laatste avond voordat we terug afzakten naar de thuisbasis “De Sleutel” in Neerharen was er een heuse BBQ. Er werd gezongen met begeleiding op de gitaar en er werden enkele toneeltjes opgevoerd met de aanhangwagen als podium.



Ook vandaag nog trekken jonge mensen op bouwkamp in het binnen- en buitenland. Maar of er vandaag nog mensen zijn die hun zomervakantie opofferen om zich 50 jaar lang in te zetten voor mensen die wachten op een helpende hand? Ik weet het niet. Het is zoals Jef eens zei: “Als ik dit heb kunnen doen, mag ik blij en dankbaar zijn dat mijn vrouw Jozefa altijd achter mij heeft gestaan en me daarin gesteund heeft. Ook mijn gezin en de vele andere bouwgezellen die mee hun handen uit de mouwen hebben gestoken.” Ja, Jef heeft vele mensen weten te motiveren en aan te moedigen, vanuit de leerschool van kardinaal Cardijn: zien – oordelen – handelen.

Tekst: Julien Beckers

n.v.d.r. Het project “De Kikker” bestaat nog steeds: www.kikkerkontich.be

Foto's uit de oude doos



Bouwkamp Poperinge 2013

Bouwkamp Heule 2012



Papierophaling augustus 2012

Wist je dat ...

... de bewakingscamera aan de Sleutel, om het sluikstortprobleem aan te pakken, goed zijn werk doet.

... we fijn samenwerken met de Freinetschool in Zutendaal.

... Jo een krak is in het sorteren van plastic dopjes, kroonkurken van flesjes en kurken stoppen van wijnflessen.

... Eduard opnieuw in gang is geschoten met verven nu het weer terug beter is.

... hij een ligzetel heeft meegenomen om in de zon te kunnen liggen.

... Azis en Barim harde werkers zijn: ze zijn specialist in het stapelen van papier in de container.

... elke tweede zaterdag van dag van de maand een groepje vrijwilligers samenkomt aan de Sleutel om allerlei klusjes op te knappen zoals papier ophalen bij zelfstandigen en de container opruimen.

... de dames in de winkel hun handen vol hebben om alle gebrachte goederen te sorteren en mensen wegwijs te maken in de winkel.

... we grote meubels niet kunnen aanvaarden omdat de mensen die we helpen vaak klein behuurd zijn en er vaak maar een smal trapje naar boven is.

... er nieuwe lampen met LED-verlichting in de Sleutel zijn geplaatst.

... er via het CAW Genk ook mensen naar ons gestuurd worden voor hulp.

... het kunstencentrum Glo'Art, gelegen achter de Sleutel, een opendeurweekend heeft gehad op 21, 22 en 23 juni. Het was een groots evenement waar veel bezoekers op af zijn gekomen.

... Dennis nog altijd de bouwkampen mist. Vele jaren nam hij verlof op zijn werk om met ons mee te komen bouwen.

... de Sleutel bezoek heeft gehad van inbrekers. Er is glas kapotgeslagen en er is een fiets gestolen. Zo'n bezoek zien we liever niet terug.

... de papierprijs gedaald is, al voor de tweede keer dit jaar.

... we het niet appreciëren dat mensen de Sleutel zien als een goedkoop alternatief voor het containerpark. In de Sleutel aanvaarden we alleen spullen die nog hergebruikt kunnen worden!

... we iedereen die bij ons komt helpen willen bedanken voor de vele uren die ze met ons meewerken! Jullie handen zijn goud waard!

... we van veel scholen het hele jaar door papier krijgen.

... Albert, die al jaren in de Sleutel werkt, ziek is en geopereerd moet worden. Albert is onze specialist om de papiercontainer op orde te houden en zorgt voor het onderhoud van de machines. We wensen hem veel beterschap!



Agenda juli – oktober 2019

Elke tweede zaterdag van de maand spreken we af aan de Sleutel om 9u00. We halen papier en karton op en doen allerhande werkzaamheden in en rond de Sleutel.

Interesse om mee te doen? Kom gewoon af of contacteer Jef Gerets (0478/75.33.15).

De volgende Raad van Bestuur is op 11 juli om 19u00 deze keer bij Jan Vlayen.

Steunen?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we u dankbaar!
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Contactblaadje voor en door jullie!

Dit Contactblaadje is er voor jullie en door jullie! Heb je een mooie bezinningstekst, een weetje, een verslag of een mooie foto van een of andere activiteit van onze vereniging? Dan mag je ons deze bezorgen via info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding “tekst Contactblaadje”.

Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 september 2019**.

Telebouworde Limburg vzw

De Sleutel

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen

089/71.75.13

desleutel@telebouworde.be

Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

www.telebouworde.be

Telebouworde Neerharen

Jef Gerets

Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen

089/71.56.87

0478/75.33.15

Telebouworde Hasselt

Jan Reyskens

Dormaelstraat 26 3511 Kuringen

011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden

Permanente Bouwgezellen

Kapelstraat 73 3550 Heusden

011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen

Bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen? Laat het ons weten op volgend adres: Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen of via email op info@telebouworde.be