

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 22 nr. 1
Januari – maart 2011
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

Bij het begin van het nieuwe jaar, vliegen we er meteen weer in met een nieuw Contactblaadje.

Daarin kan je opnieuw lezen over de belevenissen van Johan Venken in Congo. Met onze werking en met onze papierophalingen proberen we Johan een financieel duwtje in de rug te geven. In dit boekje vinden jullie een korte samenvatting van zijn relaas. Voor Johan's volledige dagboek verwijzen we graag naar onze website.

Voorts besteden we ook aandacht aan de woon- en werkhoeve te Kortesseem. We zijn hier al jaren op zaterdag kind aan huis om te bouwen en te verbouwen en willen graag iedereen laten kennismaken met dit unieke project.

Tenslotte zijn er nog onze vast rubrieken zoals de alomgesmaakte wist-jedatjes en uiteraard onze wensen voor het nieuwe jaar:

We wensen je
een gelukkig jaartje,
van kop tot staartje,
in stap, draf of galop,
en nog veel er bovenop!

Veel leesplezier,
De redactie



Nieuws uit het Zuiden

Johan Venken is druk in de weer met zijn project in Kananga, maar heeft desondanks nog de tijd gevonden om ons een uitgebreid relaas te doen van zijn ervaringen. En dat het uitgebreid is, daar kan je vanop aan, want het is een heus dagboek geworden. Wegens plaatsgebrek kunnen we niet alles publiceren in dit Contactblaadje. Het volledige dagboek kunnen jullie nalezen op onze website : www.telebouworde.be. Om jullie nieuwsgierigheid te prikkelen alvast enkele opvallende passages.

VRIJDAG 1 OKTOBER 2010

Jaren geleden had ik de gewoonte om dagelijks een beetje een dagboek bij te houden. Dit deelde ik dan met heel wat mensen die interesse betoonden om iets meer te weten over de toestand in Congo. En op die manier kon iedereen zo een beetje ons reilen en zeilen volgen. Wegens tijdsgebrek is het uiteindelijk destijds toch komen te vervallen. Vanaf vandaag zou ik daar terug werk van willen maken ...

ZONDAG 3 OKTOBER 2010

Op ons project van de ORS hebben we toch wel een redelijke grote oppervlakte ananassen staan. Oorspronkelijk hadden we een 7000 planten staan op een oppervlakte van 1 ha. Enkele weken geleden hebben we de plantage uitgebreid met een 2500 planten. Het is vooral in deze periode dat heel wat planten bloei vertonen en vruchten beginnen te ontwikkelen. Op dit ogenblik staan bijna 2000 planten van de 7000 in bloei. Sommige vruchten kunnen op dit ogenblik al geoogst worden. Maar het merendeel zal zijn voor eind november en gedurende de maand december. We hebben uiteindelijk een serieus controlesysteem proberen op te zetten om zo een maximale oogst te kunnen binnenhalen. Want onze doelgroep (straatjongeren) kennende zit dat nu eenmaal in hun bloed om indien de zaken in hun bereik liggen toch nu en dan iets scheef te slaan ...

MAANDAG 4 OKTOBER 2010

... Tijdens een controle die ik toevallig vandaag zelf deed had ik toch wel een speciale ervaring. Ik werd onverwacht geconfronteerd met meer dan twintig wilde dieren die in groep zich kwamen presenteren voor mij. Ik hield me redelijk koest om van dit schouwspel te kunnen genieten. Volgens informatie die ik kreeg van de plaatselijke mensen zou het gaan over Nkalé, een soort vos maar met een rattenkop. De dieren kwamen tot op enkele meters afstand van mij vandaan en gingen op hun achterste poten zitten om mij goed te kunnen aanschouwen. Want ikzelf was blijkbaar voor hen ook een wezen wat ze nog niet vaak hadden meegemaakt. Buiten slangen had ik in die meer dan 10 jaar dat ik op de concessie van de ORS kom, nooit enig ander wild dier gezien. Behalve vorige week kon ik voor het eerst een Afrikaanse eekhoorn zien op onze concessie. Wonderlijk. Zijn dit de verdiensten van onze herbebossingsactie? ...

VRIJDAG 8 OKTOBER 2010

In deze dagen ook hier paniek alom bij de bevolking. Want de maïs, basisvoedsel en hoofdbestanddeel voor hun fougou of bidia is in enkele dagen verdubbeld in prijs. Voor één meka (een maat van ongeveer 3,5 kg) betalen de mensen nu plotseling 1000 Congolese franken tegenover 500 Congolese franken enkele dagen geleden ...

DINSDAG 12 OKTOBER 2010

Bij de familie Tshibasu Toto, onze werker van de ORS die op onze concessie zelf woont was er enkele dagen geleden feeststemming. De familie was uitgebreid want zijn echtgenote was moeder geworden van een flinke zoon. Alles leek vlot te zijn verlopen. ... Na enkele dagen kwamen er echter complicaties ... Het kind is uiteindelijk gestorven aan tetanus of klem te wijten aan het onzorgvuldig knippen van de navelstreng ...

VRIJDAG 15 OKTOBER 2010

Naast Jean Kangombe die bezig is met onze eerste hectare bomen te kappen geven we ook aan andere mensen de kans om eventueel bij ons bomen te kopen die ze dan kunnen kappen. De klanten die zich komen aanmelden zijn steeds mensen die hout zoeken om hun steenovens te stoken. Eerstens al hadden we ter compensatie van een hoeveelheid bakstenen voor onze constructie al bomen geleverd aan onze burens. Maar eenmaal geweten komen al vlug andere mensen aankloppen ...

DONDERDAG 21 OKTOBER 2010

Het is blijkbaar paddenstoelentijd. Onze jongeren zijn meer dan gewoonlijk actief want er valt weer wat extra's te rapen. Ze schuimen onze concessie af op zoek naar die lekkernij. Meestal hebben ze hun plastic zak redelijk gevuld. Voor hen is het een manier om vooral aan een beetje extra geld te geraken. Het wordt dus vooral gecommmercialiseerd en niet echt gebruik voor eigen gebruik. Ook veel dorpelingen, vooral de vrouwen die op onze concessie passeren duiken eerst onze bossen in op zoek naar bowa want zo noemen de paddenstoelen hier alvorens hun weg naar hun werkplek voort te zetten. Het feit van de aanwezigheid van al onze bomen en de humus die dat voortbrengt heeft blijkbaar een positieve invloed op de aanwezigheid van die paddenstoelen ...

DINSDAG 26 OKTOBER 2010

In dat kader " van rapper werk te maken van landbouw" voerden enkele dagen geleden 6 Belgische en Congolese organisaties actie aan het Palais du Peuple in Kinshasa ... Nooit werd er in Congo meer dan 3% van het budget voorzien voor landbouw, voor het huidige jaar werd slechts 0,69% voorzien en voor volgend jaar slechts 1% van de begroting. Nochtans heeft de Congolese regering mee de overeenkomst van Maputo ondertekend waarin beloofd werd om 10% van het budget te voorzien voor landbouw. In Congo leven 71% van de 60 miljoen Congolezen onder de armoedegrens. Zo zijn de cijfers voor het platteland 75% en voor de steden 61,5%. Het land heeft echter heel wat capaciteiten in huis om de landbouw serieus te kunnen laten groeien en het is meer dan nodig.

MAANDAG 1 NOVEMBER 2010

Dag van het Hoogfeest van Allerheiligen. Een feestdag en voor velen vooral de studenten een weekje herfstvakantie. In ieder geval voor jullie in Europa. Voor ons hier in Congo is van dat allemaal geenszins van toepassing. Hier bij ons is dit gewoon een werkdag zoals alle anderen. In de Katholieke Kerk hier wordt Allerheiligen steeds gevierd de zondag die volgt op 1 november, dit jaar dus op 7 november. ... Verder is het hier voor het ogenblik toch wel enorm heet en veel te droog voor de tijd van het jaar. Gisteren was er nog wel eens een regen maar die bleek ook maar zeer plaatselijk te zijn. Toch wel een enorm contrast met de nu toch wel kille en donkere tijden in Europa...

VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010

Al enkele dagen zitten we samen met Tatu Kankonde die in opdracht van Inades formation een evaluatie komt doen over de stand van zaken binnen onze Fonsdev op Tukombe. Dit in voorbereiding van het bezoek van de mensen van ATOL Leuven op het einde van deze maand. Fonsdev staat voor 'Fonds de Solidarité pour le developpement' en is eigenlijk een spaar- en leenkas. Het is dus een microkredietinstelling die functioneert in het milieu van Tshilumba sinds de jaren 2004-2005, maar uiteindelijk overkop of failliet is gegaan eind vorig jaar...

WOENSDAG 10 NOVEMBER 2010

...Nu als je tot bij het project van Maître komt dan kom je toch wel tot wel een bizarre vaststelling. Boven het gerealiseerde elekticiteitsproject loopt nl. de grote hoogspanningslijn die stroom transporteert vanuit Inga-Kinshasa naar de andere kant van het land over een afstand van meer dan 2000 km om Lubumbashi en omgeving te voorzien van elektriciteit. Ondertussen moeten de mensen hier in Kananga hemel en aarde bewegen om toch wat elektriciteit te kunnen produceren terwijl boven je hoofd megawatt en nog eens megawatt...

Bezinning

Zoekend wat blijft

Gods geheim loopt door de tijd
als voortdurend' openbaring
Ons in-Hem-geborgen zijn
doet deugd als geloofservaring

Wat sinds Jezus steeds hoorbaar was
heeft verhelderende verwonderd
Wie ooit zijn parabels las
wist zich weerloos overdonderd

Donderwolk en bliksemschicht
brandt los over vriend en vijand
maar vertrouwen bidt uitzicht,
over dood, daar d'overkant

Sinds Micheel bijbels verschijnt
blijft voor mensen niets onnoembaar.
Ook wat doodgewoon verdwijnt
blijkt met feest en geest verzoenbaar.

Pleit dus, lieve mensenbroeders
voor verworpenen der aarde
onvermoeid bij de Verzoener
Die staat borg voor eeuwige waarden .

Uit "45 gedichten om te bezinnen" van Klem Bellinckx

De Alverberg in Kortesseem

Al vele jaren lang kunnen jullie in "Wist je dat ..." lezen dat Jef en zijn kompanen gaan helpen bij de verbouwingen van De Alverberg in Kortesseem. Omdat vele onder onze lezers niet goed weten wat De Alverberg nu eigenlijk is en wat de bedoeling is van het project, volgt hier een stukje uitleg.

De vzw De Alverberg werd opgericht in 1987 met als doel een onderkomen te bezorgen aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Daartoe werden gedurende vele jaren een aantal woningen aangekocht en gerenoveerd zodat mensen er (tijdelijk) een onderdak konden vinden. In 2005 had de vzw twee woonprojecten : 1 in Dilsen-Stokkem en 1 in Gingelom. Maar er was nood aan meer dan wonen alleen. Daarom werd in 2001 begonnen met een "woon- en werkhoeve" in Kortesseem, gemeenzaam bekend als "De Alverberg in Kortesseem".

In de sociaal-ecologische woon- en werkhoeve wordt niet alleen gezorgd voor een onderkomen in enkele studio's, maar ook voor een dagbezigheid op de boerderij.

Het is een resocialiseringsproject dat zich vooral richt tot kansarme jongeren, jongvolwassene, psychosociaal kwetsbare personen, alternatief gestraften en natuurnieuwsgierige gezinnen. Samen met enkele begeleiders en vrijwilligers werken ze er mee aan de uitbouw van het biologisch landbouw- en veeteeltbedrijf.

Zo krijgen deze mensen een kans om zich te integreren in de maatschappij en om een arbeidsritme aan te leren. De landbouwactiviteiten zijn een middel om kwetsbare mensen een zinvolle bezigheid te bieden en verantwoordelijkheidsgevoel te geven. Maar ze leren er ook opnieuw zichzelf waarderen en omgaan met collega's en klanten in de hoevewinkel.

De boerderij werkt volgens de principes van de biologische landbouw en is helemaal gemengd. Er zijn koeien, schapen, konijnen, varkens en een paar honderd legkippen en vethanen.

In de hoevewinkel kunnen klanten terecht voor allerlei producten zoals scharreleieren, hoevekippen, konijnen, stro, hooi, bio aardappelen, bio gerst/haver, bio appels en peren, bio stroop en vele groenten. Ook voor fair-trade producten kan je er terecht, want de Wereldwinkel van Kortesseem heeft er zijn vaste stek.

Een mooi project is het zeker, maar wat ook zeker is, is dat het vele jaren geduurd heeft om dit alles te realiseren. Het is nu zo'n 9 jaar geleden dat er gestart werd met de verbouwingen. Jef was er van het eerste uur bij en heeft eens opgeschreven wat er intussen allemaal gebeurd is.

De eerste grote werken waren het zuiver maken van de stallen. Met velen hebben ze de enorme hoeveelheid mest opgescheept en weggevoerd met kruitwagens. Sonja, Eduard en nog vele anderen kunnen ervan meespreken. De voorste stal werd klaargemaakt om de Wereldwinkel te herbergen. En met klaarmaken bedoelen we heel wat : vloer leggen, plafond maken, ramen en deuren plaatsen, isoleren, muren schilderen, ...



De stal naast de winkelruimte hebben we ingericht als keuken en verderop kwam nog een ruimte met sanitaire voorzieningen. We legden de riolering, plaatsten fundering, metselden muren en pleisterden ze, we legden de vloer en zetten de wandtegels om tenslotte ook de wc's, douches en lavabo's te installeren.

De bergruimte waar vroeger bieten, stro en hooi lagen opgeslagen werd omgetoverd tot een vergaderruimte en bergruimte voor de bewaring van hoeveproducten. Opnieuw hebben we alles moeten renoveren, van de vloer tot aan het plafond.

Ook de grote schuur is verbouwd en vooral verstevigd door het plaatsen van stalen trekkers. Het kromme dak werd recht gemaakt door het plaatsen van nieuw houtwerk. De pannen voor dat dak zijn voor de volle 100 % gerecycleerd. Ze zijn afgenomen van een villa in Neerharen en vervolgens tijdelijk gestapeld aan de Sleutel. Later heeft Peter Vandebroek tot 's avonds laat met zijn vrachtwagen gezorgd voor het vervoer naar Kortesseem.

Van de oude stal werden de muren verstevigd en werd het ingevallen dak vernieuwd met spanten die we hebben gekregen in Zutendaal. Maar ook hout en golfplaten dat we hebben afgenomen van een zaaltje in Uikhoven hebben dienst gedaan in De Alverberg.

Varkensstallen werden omgebouwd tot kippenstal en koeienstal en daarnaast werd een schapenstal ingericht. Er is ook een afdak geplaatst om machines onder te zetten. Doorheen de weide is er ook een weg aangelegd naar het veld.

Overal werd bovendien de nodige elektriciteit voorzien.

Dit is allemaal financieel haalbaar geweest omdat er zeer veel gewerkt is hebben met herbruikbare materialen die wij elders hebben opgehaald. Maar ook danzij de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers nu al bijna 10 jaar lang en een goede samenwerking met Jan Reyskens en Peter Vandenbroeck voor de electriciteit, het sanitair en het vervoer.

En het werk is nog niet gedaan... dus helpende handen zijn altijd welkom !

Digitaal Contactblaadje

Onlangs kregen we het verzoek van één van onze abonnees om het Contactblaadje voortaan per mail te versturen in plaats van met de post. Het is een vraag waar we met veel plezier ja op antwoorden.

Wie in de toekomst ook het Contactblaadje liever digitaal wenst te ontvangen kan daarvoor een email sturen naar info@telebouworde.be.

De papieren versie van het Contactblaadje blijft uiteraard bestaan !

Wist je dat ...

We twee nieuwe leden hebben in de Algemene Vergadering. Ann De Bie en Jean-Pierre Van Huffel zullen zich ook inzetten in de Raad Van Bestuur. Ann komt op maandag helpen in de Sleutel en het zijn allebei trouwe papierophalers.

Er in de Sleutel een grote vraag is naar kinderkleding, maar de vraag overtreft het aanbod. Wie dus nog kinderspullen heeft liggen mag ze steeds komen binnenbrengen in de Sleutel.

In het opvangcentrum De Bark bij Bouworde-Poverello in Heusden nog steeds asielzoekers worden opgevangen.

Harry er mee fietskampen heeft georganiseerd voor de kinderen die er verblijven.

Kevin en Joery in de zomervakantie een hele week mee zijn geweest op Bouwkamp in Heule. Dank voor jullie jeugdige inzet !

Ondanks de sneeuw Gaby - 80 jaar jong - regelmatig in de Sleutel is komen helpen. Op 3 december had ze zelfs haar boterhammen meegenomen voor 's middags. Wie doet het haar na ?

Johan Engelen al jaren de boekhouding en het financiële reilen en zeilen van Telebouworde bijhoudt. En dit terwijl de afstand tussen De Sleutel en zijn woonplaats bijna 200 km is. Dank je wel Johan.

We volgend jaar 38 jaar bezig zijn met papier ophalen.

Dat we in 2010 vier keer bar slecht weer hebben gehad bij de papierophaling. In januari en februari was het koud en glad. In juli kregen we dan temperaturen tot 38°. En in november een zodanige stortregen van 's morgens tot 's avonds dat het water eenieder in de schoenen stond.

We op de gebedsviering in Gellik - voorgegaan door diaken Julien Beckers - kaarsjes aanstaken voor onze overleden medewerkers. Dank aan Julien en aan Winde en haar groep voor de muziek. Dank ook aan allen die achter de schermen een handje toestaken voor het hapje en het drankje achteraf.

We 30 jaar geleden op witte donderdag de eerste 40 m³ beton getgoten hebben in de vloer van de eerste kelder in Huize Lieve Moenssens.

2011 uitgeroepen is tot het Europese jaar van de vrijwilliger.

Agenda Januari – april 2011

Zaterdag 8 januari 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 12 februari 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 2 maart 2011, de Sleutel

Bezoek van jongerenwerking van Lanaken

Vrijdag 4 maart 2011, 19u30 in de Sleutel te Neerharen

Algemene Vergadering

Zaterdag 12 maart 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 19 maart, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Actie Propere Straten

Zaterdag 9 april 2011, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !
Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 maart 2011**.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer 735-3620362-19

Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be
info@telebouworde.be
Rekeningnr.: 735-3620362-19

De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen
Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt
Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven
016/25.91.44

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be